



*NÄRA HAVET.....trivs vi bäst*

## I försommartid.

I förra Nyhetsbrevet sjöng jag en lovsång över den närmast bedövande skönheten i naturen. Angenämt och skönt för såväl synen som luktsinnet. Rapsfälten lyste intensivt gula. På halvöns strandängar hade naturen lagt ut sina lilafärgade trift-heltäckningsmattor. Nu- bara några dagar senare: Rapsblommorna är borta . Triften snart också. Syrenen likaså. Det går för fort!

## Försommar är förväntningar

Försommaren är förväntningarnas tid. Det återspeglas bl.a. i många av de poetiska alster som tillkommit under årens lopp. Jag väljer ett av dessa , utformat av Caj Lundgren:

Var glad min själ åt vad du har  
Nu har du hundra sommardar  
Och detta är den första  
När solens lopp sin ände tar  
Då har du nittionio kvar  
Och någon blir den största.  
Giv noga akt på var du står;  
I morgon är med ens igår,  
det går så fort att vandra.  
Lägg märke till att vad du får,  
är hundra sommardar per år  
I morgon är den andra.

## Till försommaren hör Pärans Dag

När dessa rader präntas ner, har jag just besökt årets upplaga av Pärans Dag på torget i Båstad.

Jag kan förstås inte befria mig från minnet av, när vi anordnade denna dag till pärans ära första gången. Årets var 1992. Vi som drog i trådarna då kunde förmodligen då inte ana, att detta arrangemang skulle leva kvar så länge.

Jag såg i en tidning att årets upplaga skulle vara den 24:e i ordningen!!

24:e??!!

Visserligen ser jag mig inte som en matematiker, men för mig stämmer det inte med 24. Det blir ännu fler år.

Vad säger den matematikkunnige läsaren? Hur många år?

### Ett unikt samarbete låg bakom

En sak i sammanhanget som pressen tog fasta på under de första årgångarna, och som man såg som unikt och särskilt intressant var, att Pärans dag var ett sam-arrangemang mellan en turistorganisation och ett antal potatisodlare.

I min roll på den tiden tyckte jag inte att detta samarbete var särskilt märkvärdigt.

Potatisodlarna, som jag i min egenskap av turistchef samarbetade med – Bertil, Ingmar, Ingvar och de andra - var ju mina kompisar från barndomsåren-ungdomsåren-fotbollsåren.

Det kändes bara naturligt, att vi satte oss ner vid samma planeringsbord och drog upp riktlinjerna.... Och sedan genomförde gemensamt.

Vi - dvs turismen och odlarna – hade ett gemensamt intresse.

För turismen var det ett sätt att marknadsföra Bjäre i försommartid. Att lansera en lokal produkt kändes lika naturligt för oss som att man i Holland marknadsförde lökar, att Parma ville dra nytta av sin skinka, att franska, spanska och italienska områden ville lyfta fram sitt vin. Osv. osv.

### För odlarna var det angeläget

att ge uppmärksamhet över hela landet med budskapet, att årets primörer redan i månadsskiftet maj-juni var klara att avsmakas. Vid den tiden – dvs i början av 1990-talet - levde en stor del av svenska folket fortfarande kvar i den gamla vanan, att årets potatispremiär-ätande skulle ske i midommartid. Det innebar svag efterfrågan på de läckerheter, som togs fram ur bjärejorden flera veckor före midsommar.

### Juni – den mest hyllade månaden

Vi har just trätt in i juni månad. I litteraturen den mest hyllade månaden. Åtminstone bland oss som bor på nordliga breddgrader. Några rader ur en dikt av Harry Martinsson får exemplifiera:

*Nu går solen knappast ner  
Bländar bara av sitt sken  
Skymningsbård blir gryningstimme  
Varken tidig eller sen.*

*Juni natt bli aldrig av  
Liknar mest en daggig dag  
Slöjligt lyfter sig dess skymning  
Och bärs bort på ljusa hav.*

## Nationaldagsfirande i nya kläder.

Från Båstads kommun kommer inbjudan till årets nationaldagsfirande. Jag blir glad när jag läser det omfattande materialet.

Uppenbarligen har de ansvariga inom kommunen gett sig den på att det nu skall bli en förändring av formerna för firandet. Till det bättre...!

Under flera år har nationaldagsfirandet (och firandet av flaggdagen...) på många håll i landet präglats av en viss trötthet. Flaggsparaden har med åren blivit allt tunnare. Kring-arrangemangen omkring allt magrare.

Den svenska flaggan med allt det som den symboliserar – demokrati, mänskliga rättigheter, respekt för människovärdet, trygghet – tycks efter Sveriges unikt långa period av fred har blivit så självklar för de flesta, att man inte känner behov av att ständigt försvara allt detta.

Det är ju viktiga saker som dagen står för, vare sig den kallats svenska flaggans dag eller nationaldag. Det var den 6 juni 1809, som Sverige fick en ny grundlag som fastslog medborgerliga rättigheter som samvetsfrihet, tryckfrihet och säkerhet till person och egendom.

Flaggan – och nationaldagen – står därmed för det som vi ju alla värderar så högt: demokrati, likhet inför lagen, jämlikhet och medborgerliga rättigheter.

När bristen på medvetenhet om dessa värden på sina håll i landet ledde till att firandet började gå i trötthetens och liknöjdhetens tecken, fanns det andra krafter än de demokratiska, som försökte ta tillfället i akt att lägga beslag på dagen och ge den ett helt annat innehåll än det vi vill att den skall stå för.

I de mest extrema fallen – på vissa håll ilandet – kunde man se nya inslag i firandet. Ungdomar med renrakade hjässor, klädda i bruna skjortor och läderstövlar och som blandade svenska fanor med fanor som står för vedervärdiga budskap. Det var krafter som försökte stjäla vår nationaldag.

Där sådana stölder var på gång, ledde det dock till ordentligt renhållningsarbete.

## Nu skall det bli uppenbarligen bli andra bullar.

Vilka tankar som styrt de kommunala planerarna för firandet i Boarp vet jag inte. Jag tycker att programmet ser fint ut. Spännande. Nytt. Folkligt. Särskilt barnaktiviteterna: Flaggvverkstad för barnen. Lekar som farmor och morfar lekte. teater mm. Teater Trassel spelar något som bjuder på diverse äventyrligheter, baserat på Pojken och trollen.

Hembygdsparkens olika byggnader håller öppet. Kafeet likaså.

Det finns åtskilligt mer att nämna om denna nya klädedräkt för nationaldagsfirandet. Jag utgår ifrån att du kommer att nås av diverse information via andra kanaler.

## Viktigt meddelande om NÄRA HAVET.

I förra Nyhetsbrevet fanns ett viktigt meddelande till dig som gjort en förbeställning av boken NÄRA HAVET.... och som ännu inte hämtat ditt ex.

Här upprepar jag meddelandet:

Beställda böcker håller jag reserverade t.o.m 10 juni. Vill du att jag skall reservera ditt ex länge måste du meddela mig. Meddela mig med ett mejl.

## Ett lämpligt tillfälle

att hämta ditt ex är lördagen den 10 juni i VKIF:s Loppisbutik i V. Karup. Jag är där och signerar böcker kl. 11 – 12.

Givetvis är även du som INTE beställt någon bok välkommen. Här kan du förse dig med såväl min nya bok som mina tidigare böcker.

Dessutom: Loppisbutiken är sprängfylld med intressanta saker.

## Fler glimtar från 1950-talet

Mina små glimtar från 1950-talet i Bjäre, som var införde i förra Nyhetsbrevet, inspirerade en av mina läsare, Jarl Henrysson i Torekov, till att plocka fram fler minnen från detta årtionden. Det blev många exempel alla med anknytning till Torekov:

- Torekov uppgår i V. Bjäre kommun
- Ny idrottsplats (Torevi.)
- Ishockeyrink vid Torevi.
- Ny skola. Granne med kyrkan.
- Campingplats i Strandskogen
- Ny brandstation med brandjeep. (Hamnmagasinet.)
- Bankkontor. SEB
- Hamburgerbar. Fregatten
- Hotell Kattegat i ny regim
- Omfattande vatten- och avloppsarbeten
- Omfattande asfaltarbeten. Gator och P-ytor
- Gatunamn i hela byn
- NOLATO-expansion
- Planeringstankar på utbyggd fiskehamn.
- Stenutskeppning från hamnen under hela 50-talet
- Akvarium med saltvattensfiskar på hamnnocken
- Filminspelningar. Där möllorna gå.
- Isvintrar med havs-is. 1955 och 1956.
- Ny tulljagare.
- "Mammutserien" i fotboll.
- Hallands Väderö bli naturpark.
- Nytt cafe på Hallands Väderö
- Nya båtar i Väderötrafiken.

Tack Jarl. Det är bara att hålla med: Det var ett händelserikt årtionde.

Var det lika händelserikt i andra delar av Bjäre under -50-talet? Skriv och berätta.

## Mer om Mina hjältar

Jag har skrivit om några av de personer som jag stött på i samband med mina djupdykningar i de lokala arkiven. Personer som utfört vad jag kallar hjältedåd i det tysta och som är värda vår uppmärksamhet, vår respekt och vår beundran.

När jag sammanställt mina personskildringar visade det sig, att alla mina hjältar var kvinnor.

Detta har inspirerat en annan av mina läsare, Håkan Philipsson, att skriva och kommentera:

*"Du har förstås helt rätt när det gäller kvinnor som hjältar. Historiker av facket har börjat uppmärksamma detta. Det är ju mest kungar och manliga celebriteter som porträtteras i vår historia."*

Håkan tar fram exempel på hjältar i vår egen respektive närhet. Håkans mor och hennes livshistoria. Hon blev drygt 100 år gammal. Nästan 101.

Håkan tar även fram min mor som en hjälte. *"Inte minst för sin insats som städerska i den uråldriga skolan i V. Karup."*

## Mina hjältar på nära håll

När det gäller min mor, Elida Pålsson, kan jag nämna, att hon finns med i min "samling" av hjältar. I den förteckningen finns även min farmor, Hanna.

Även hon fick känna av fattigdomens vedermödor. Enligt en släktforskare blev hon som barn utauktionerad !!

Hon gifte sig med tiden. Födde 10 barn. På den tiden var det inte något uppseendeväckande barnantal. Några av barnen emigrerade till Amerika.

Trots det stora antalet barn i hemmet måste Hanna arbeta och bidra till familjens uppehälle. Oftast var det arbete inom jordbruket. Inte ens när en nedkomst närmare sig kunde Hanna ta ledigt från

arbetet. Det fick – enligt vad en granne har berättat - bl.a. till följd, att ett av barnen föddes i betlandet....

Visst var hon en hjälte.

## Skriv om dina hjältar

Återigen känns det som att mina läsare har viktiga saker att berätta med anknytning till detta om vardagens hjältar. Skriv och berätta.

### Min boklåda

<b>Boktitel</b>	<b>Ord.pris</b>	<b>Rea-på-rea-pris</b>
Så blev Båstad tennis	225	60
Bilder av ett sekel i Bjäre	Slutsåld	
Vår bjärehistoria i bild	350	70
Bjärebör berättar om Bjäre	Slutsåld	
Strövtåg i Bjäres historia	330	70
På räls över hallandsås under 130 år	Slutsåld	
<b>NÄRA HAVET trivs jag bäst. (Ny)</b>	<b>330</b>	

Böcker kan beställas direkt hos Bjäreförlaget. Mejl till [kalle@bjarenet.com](mailto:kalle@bjarenet.com) Ange om du vill hämta bok eller få den skickad med posten.

Böckerna finns att köpa i bokhandel i Båstad, Laholm och Ängelholm. Dessutom i V. Karups Loppisbutik, Torekovs Turistbyrå och Restaurang Hovs Hallar.

Obs vad som meddelats ovan beträffande hämtning av förbeställda ex. av den nytgivna boken

Kalle Eriksson  
Bjäreförlaget  
Hallavaravägen 102  
269 91 Båstad

Tel. 0431-365332