



Med blick för havet och Kullaberg

Välkommen till **Nyhetsbrev nr 9-2015**

från Kalle Eriksson och Bjäreförlaget

Till dig som är ”debutant”

som mottagare av mina Nyhetsbrev: Kolla gärna tidigare utgivna brev. Du hittar dem på min hemsida: www.bjareforlaget.com

Om du vet någon i din bekantskapskrets som du tror vill få mina brev – tipsa verderbörande eller skicka den aktuella e-postadressen till mig.

Vår gemensamma ljuspunkt

Aprppå vinjettbilden: Vi är många som bor på bjärehalvöns sydvästsida. Tack vare åsen och dess jämna sluttning är halvön som en läktare med plats för många. Från många platser på denna läktare har vi god överblick över havet och Kullaberg.

Längst ute på detta blånande Kullabarg står Kullens fyr.- Där har den stått sedan år 1900. Stor och imponerande. Sveriges högst belägna. Näst äldst i landet.

1937 elektrifierades den och blev Skandinavians mest ljusstarka fyr. Den kan ses på fem mils avstånd.. Många har under alla dessa år haft Kullens fyr som ”sällskap”. Någon sa till mig: När man ser fyren blinka....då känner man, att man är hemma!! Instämmer...

Vedeldning

Det är naturligt att man haft någon form av fyr på denna spetsiga klippa i havet sedan mycket länge. Till en början var det öppna eldar. Den första egentliga fyren byggdes här 1561. Det var en upphissad järnkorg med vedeldning. Två år senare byggdes ett murat torn. Sedan har fyren byggts om flera gånger.

Tycho Brahe var fyrvaktare.

Många fyrvaktare har tjänstgjort här. Den mest bekante är Tycho Brahe. Han hade uppdraget från 1577 till sin död 1601.

Liksom Skåne i övrigt var ju Kullen danskt på den tiden.

En annan ljuspunkt i min tillvaro

är det gensvar jag får för mitt arbete med att dokumentera vår lilla bit av världen och dess historia. Jag tänker på alla de positiva ord som kommer i min mailbox eller i telefonen. De lyser upp. En sorts kullafyr-glimtar. Tack alla! Dessa fyr-glimtar ger energi.

Här är det på plats med ett särskilt tack.

Medan jag lägger sista handen vid detta Nyhetsbrev, har jag varit inbjuden att komma till Sparbanksstiftelsen Gripen för att motta det synliga beviset för den hedersbevisning som jag tilldelats tidigare, (och som jag nog nämnt i ett tidigare Nyhetsbrev). Stiftelsen utsåg mig till "Årets eldsjäl" och tilldelade mig ett stipendium. Det var detta stipendium som gjorde, att jag vågade ta det avgörande steget att låta trycka materialet till den bok, som jag arbetet med under de senaste åren: **"På räls över Hallandsås under 130 år"**.

Utöver själva stipendiet var själva utmärkelsen i sig viktig för mig. En mental drivkraft. Kraft till fortsatta insatser för att rädda och levandegöra vår bygds historia och dess dokument – bl.a. bilddokument.

Angelägna projekt har kunnat förverkligas.

Jag ser i Sparbanksstiftelsen Gripens verksamhetsberättelse för 2014, att det var många föreningar och andra slag av organisationer, som under det året hade anledning att glädjas och få inspiration och som tack vare stödet kunde förverkliga angelägna projekt. Några exempel bland de 45 anslag som beviljades under 2014:

Bowlingklubben BK Bjäre Seniorer kunde anskaffa en hjärtstartare till hallen i Båstad. Tåssjö lägerskola kunde inköpa 20 cyklar . Torekovs IK kunde inköpa en åkgräsklippare. Torekovs Båt och Segelklubb fick möjlighet att inköpa en ny följebåt. Paulins Vägförening i Båstad kunde renovera den brygga som blev helförstörd av stormen i december 2013.

Ideell verksamhet bland barn och ungdom, kulturverksamhet- investeringar, idrott och friluftsliv är bland de områden, som erhållit stöd.

Eftersom jag själv så påtagligt och nära har fått uppleva den inspiration som ett sådant stöd innebär, är det lätt att sätta sig in i den glädje och tacksamhet som de ideellt arbetande medlemmarna i mottagare-föreningarna har känt, och den inspiration till nya ideella insatser de fått genom det erkännande som stödet innebär.

Vi ses i bildarkivet.

I mitt bildarkiv – som nu passerat 61 000 bilder – finns en avdelning som jag kallar "Möte med bjärebor". Där hittar jag bjärebor i tusental. Nej, förresten. I tiotusental!! De finns på skolornas klasskort, på konfirmationsbilder, jubileumsbilder, mönstringsgrupperna, de många fotbollslagen, bröllopfesterna och andra familjefester.

Alla dessa bjärebor representerar en 150-årsperiod. Tiden alltifrån kamerans barndom fram till våra dagar. Tack vare alla bjärebor som lämnat in samlingar med gamla bilder, är den äldsta delen av denna tidsperiod väl representerad i mitt arkiv. Eftersom det togs få bilder på den tiden, är dessa tidsdokument särskilt viktiga.

Hela bildarkivet är donerat till Båstads kommun och dess bildarkiv. Förbehållet är, att bilderna skall stå till allmänhetens förfogande. Den digitala delen av arkivet ligger än så länge kvar i min dator.

Därigenom kan jag fortsätta det "eviga" arbetet med att komplettera bildtexterna med nya uppgifter. Ofta kan det vara tillfälligheter som gör, att jag kan snappa upp information som kan tillföras bildtexter.

Ett arbete för framtiden

Arbetet med bildarkivet har siktet på framtiden. Att även kommande generationer av bjärebor skall få möjligheter att berika sina liv med dessa bildskatter. Det är detta framtidsperspektiv som gör, att bildtexterna blir så viktiga. Det som dagens betraktare ser som självklart och t.o.m onödigt att föra in i bildtexten, är inte alls självklart för den som betraktar samma bild om 50 år . Eller 100 år. Eller.....

"Jag trivs bäst i öppna landskap".

Att jag uppskattar bjärehalvöns öppna landskap återspeglas i bildarkivet. Dvs den avdelning som består av mina egna bilder. Nu har jag valt ut några av de bästa bilderna och komponerat "ett poetiskt" bildspel. Titel: "Jag trivs bäst i öppna landskap"

"Nära havet vill jag bo"

Efter att ha komponerat bildspelet "Öppna landskap" kändes det naturligt att följa upp med "Nära havet vill jag bo". Ännu ett "poetiskt bildspel".

Även i detta ämne har arkivet haft mycket att erbjuda. Det är resultatet av bl.a. mina nästa intill dagliga vandringar längs olika sträckor av bjärehalvöns kust. Alltid med kameran som sällskap. Då kan jag få bilder på alla de vänner som jag möter under vandringarna: Ejder, gräsand, gravand, knölsvan, tofsvipa, strandskata. vitkindad gås..... Här träffar jag betesdjuren – får, kor, hästar...En och annan orm, som slingrar sig fram på nära håll, bidrar till spänningen. För ljudillustrationerna till denna vackra naturfilm får jag hjälp från måsar och tärnor som skriar där uppe i skyn. Om det är flyttningstid blandar sig vildgäss och sångsvanar in i kören med sitt ivriga trumpetande – allt medan de i vackra plogformar drar fram över bjärehalvön.

Att vandra längs bjärekusten är ett äventyr. En stor naturupplevelse.

Erbjudande till föreningarna.

Dessa nya bildspel, tillsammans med mina tidigare, erbjuder jag nu som föreläsningssämnen för föreningar och andra organisationer och sammanslutningar.

Bereden väg för boken

Snart utkommer min nästa bok. På de hyllor i lagret där de nya böckerna skall placeras, ligger fortfarande några ex av mina tidigare böcker. Nu skall dessa bort. Så fort som möjligt! Däför detta erbjudande – speciellt för Nyhetsbrevets läsare. Kolla rabatterna!!

Erbjudandet gäller under 10 dagar räknat från den dag detta brevet distribueras. Sedan skall det vara tomt på hyllorna!!

Boktitel	Ord. Pris.	Specialpris just nu
Så blev Båstad tennis	225	75
Bilder av ett sekel i Bjäre	330	90
Vår bjärehistoria i bild	350	90
Bjärebor berättar om Bjäre	330	90
Strövtåg i Bjäres historia	330	190

(Du noterade kanske, att en tidigare slutsåld bok har "återuppstått". Förklaringen är, att några ex av "Bjärebor berättar..." hade behagat att gömma sig i arkivet. Nu har de krupit fram. Nu kan du, som

tidigare mötts av beskedet "slutsåld", återkomma. Nu får du ett positivt besked – så länge dessa ströex. räcker. Även om du inte tidigare sökt, är du välkommen att köpa boken.)

V. Karup lade grunden till Grevie station??!

Var det V. Karups kommun, som blev anledningen till att Grevie station fick sin placering? Helt orimlig är tanken inte.

Följ med tillbaka i tiden till början av 1880-talet. Debatten har sedan några år gått het om sträckningen av den blivande Skåne-Hallands Jernväg. Sinarpsdalen eller Stavershultsdalen? Vi som har facit vet, att Sinarpsdalen-alternativet segrade.

Nu kom nästa delikata fråga: Hur dra järnvägen mellan Förslöv och Båstad?

Kommunerna på halvön blir tillfrågade om ekonomiskt stöd till projektet. En är tveksam. V. Karup. Man är inte nöjd med den föreslagna sträckningen.

Till sist tröttnar planerarna. Om V. Karup inte vill stötta projektet ekonomiskt fullt ut, bryr man sig inte om kommunens önskemål om sträckningen. En station anläggs på en fäladsmark tillhörande Böske by. Stationen får också namnet Böske. Senare ändras namnet till Grevie och så småningom till Grevie.

Summan av det hela: tveksamheten från V. Karups sida kan således ha varit orsaken till att stationen fick sin placering här uppe på bansträckningens högsta punkt. 103,5 meter över havet. Hela Väst kustbanans högsta punkt.

Mycket mer om allt detta serveras i den kommande boken.

När Lord Nelson seglade in i Skälderviken

Visste du, att den legendariske brittiske amiralen, Lord Nelson, har seglat in i Skälderviken??!

Jag visste det inte förrän jag råkade få ögonen på detta i en historisk tidskrift.

Året var 1801. Europa hemsöktes av krig. Som vanligt...

Engelsmännen misstrodde danskarna när det gällde neutraliteten i den konflikt som England hade med Napoleon. Fransmännen hade utlyst handelsblockad mot England.

Nu seglade en brittisk flotteskader genom Kattegat med sikte på Köpenhamn. Flottstyrkan leddes av amiral Hyde Parker. Vice amiral var Horatio Nelson.

För att komma i lä för en storm som snabbt blåst upp, sökte sig britterna i lä innan för kullahalvön för att där avvakta bättre väder.

När vinden mojnade fortsatte flotteskadern söderut genom Öresund

Hur gick det sedan?

Det blev ett sjöslag utanför Köpenhamn. Ingen sida kunde se sig som segrare. Ett resultat blev, att britterna sparkade amiral Parker. Nelson utsågs till amiral

Och sedan....?

1805 stod det berömda slaget vid Trafalgar. Amiral Nelson - ombord på skeppet Victory – stupade.

Avslutar som vanligt

Om du i fortsättningen inte vill få mina Nyhetsbrev – meddela mig i ett mejl.

Kalle Eriksson
Bjäreförlaget
Hallavaravägen 102
269 91 Båstad

Tel. 0431-365332